



*Maranatha Mare*

*Augustus 2014*

*Jaargang 41 No 7*

*By die poskantoor as nuusblad geregistreer*



## **Ik ken je niet, en toch denk ik aan je...**

18 juli

Gisteren was je er nog. Je was vriendin, opa, moeder, klasgenoot, de buurman, een collega, die jongen aan de kassa, dat leuke stel van verderop in de straat. Gister nog zwaaiden naasten je uit op het vliegveld. Je was een vakantieganger op weg naar zon, zee en strand, een uitwisselingsstudent op weg naar familie, een professor op weg naar een conferentie. Vandaag ben je een slachtoffer. Een slachtoffer van een strijd waar je helemaal niets mee te maken had. Slachtoffer van geweld dat even zinloos is als dweilen met de kraan open.

Ik ken je niet en toch ben je constant in mijn gedachten. Vakantie vieren voelt ineens egoïstisch wanneer ik denk aan het verdriet van de mensen die je gister nog uitgezwaaid hebben. De mensen die hoopten op een veilige terugkeer. Die nog steeds hopen dat ze straks zullen ontwaken uit een nachtmerrie.

Ik blijf aan je denken. Hoe je gisterochtend vol vrolijke verwachtingen in het vliegtuig stapte naar je exotische bestemming.

Het beeld van een Lonely Planet tussen de brokstukken getuigt van de plannen die je had. De wereld zien, een prachtig land ontdekken.

Ik sluit mijn ogen en ga in gedachten met je mee. Langs de douane, door de bagagecheck en richting de gate en op zoek naar je zitplaats in het voertuig.

Verder durf ik niet. Mijn hoofd kan het niet aan te bedenken wat je moet hebben gedacht toen het vliegtuig dat je naar je bestemming zou moeten brengen ineens naar beneden tuimelde. Ik hoop niets, maar vrees het ergste.

Ik ken je niet. Ook voor mij ben je een naamloos slachtoffer van zinloos geweld.

Toch voelt mijn hart zwaar. Het voelt zwaar omdat ik weet dat ik me met geen mogelijkheid kan voorstellen hoe het zou zijn als je mijn geliefde was. Mijn moeder, mijn opa, mijn vriendin of collega.

Ik ken je niet, maar toch ben je constant in mijn gedachten. Jij, je naasten en alle mensen die om je rouwen.

REST in PEACE lieve onbekende.

Mijn hart en gedachten zijn bij de mensen die je moeten missen en op de één of andere manier iemand steun te kunnen verlenen. Gewoon omdat je net zo goed mijn naaste had kunnen zijn.

<http://sunshinemaniac.wordpress.com/2014/07/18/ik-ken-je-niet-en-toch-denk-ik-aan-je/>

## **Wat de dood te vertellen heeft over het leven**

De dood is de verteller in het boek en de film, *The book thief*. Het verhaal speelt zich af in Duitsland tijdens de oorlog. Wanneer een Duitse stad gebombardeerd wordt, heeft de dood heel veel werk. Hij vertelt over de mensen die hij moet "halen" – over hun levens, hun bijdrage, de zin van hun bestaan, hun fouten, worsteling en overwinning.

Het perspectief van de dood op het leven, op het menszijn is helemaal niet donker of zwaar. Te midden van de verwoesting – mensen *tegen elkaar*, vertelt hij van de positieve menselijke geest – de moed, ondersteuning, liefde en durf die mensen geven als geschenk *aan elkaar*.

De afgelopen tijd had de dood veel werk hier in onze kring. De familie en geloofsgemeenschap vertellen dan het verhaal van het leven van de gestorvene: de zin daarvan, de bijdrage, de fouten, worsteling en overwinning.

Gelovigen brengen het grote verhaal van God-met-mensen en het kleine verhaal van een individueel leven bij elkaar. Een gedenkdienst is de laatste dienst die een mens een ander bewijzen kan. Een voorrecht, maar vaak ook een moeilijke taak.

De dood geeft een nieuw perspectief op het leven. We komen even tot stilstand en evalueren. We vinden dan dat wat ons vaak zo "belangrijk" voorkomt en zoveel van onze tijd neemt, er in dit perspectief vrij onbenullig uitziet. We leren over het *leven*. De zin daarvan. De bijdrage tot de levens van anderen, de gemeenschap, de wereld. Vanuit dit perspectief kunnen we met andere ogen kijken naar onze fouten, worsteling en overwinning. Kijken we met ogen van hoop, zien we het licht en de kracht van de menselijke geest: de moed, ondersteuning, liefde en durf die we elkaar als geschenk kunnen bieden.

Vaak duurt het effect van dood op ons leven niet lang. Heel gauw keert alles weer terug naar "normaal". De nieuwe perspectieven die de dood van een geliefde hebben geopend, verdwijnen. De gelegenheid het om een diepere zin en betekenis in het eigen leven te vinden, gaat voorbij. Wat jammer!

De dood herinnert ons: het leven is kort en kostbaar. Het is niet wijs om de tijd te verkwisten, om een gelegenheid voorbij te laten gaan. Het is tijd om te beleggen in wat *waarde* heeft.

Waar vinden we wat waarde heeft? In het evangelie van Jezus Christus.

**Yolanda Dreyer**

## **Gemeentenieuws**

Mike Dibb, de man van Loes Dibb (dochter van Nellie Gentenaar) is op dinsdag 1 juli 2014 overleden aan de gevolgen van longontsteking. Zijn uitvaardienst vond plaats op donderdag 10 juli om 14h00 in de Maranatha Kerk plaats, met Yolanda als voorganger. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Loes en de familie van Mike.

Op zaterdag 5 juli was het uiteindelijk zo ver: de Dutch Winter Faire vond plaats op onze kerkterrein. De comité Ingrid, Nicolette, Charlotte, Gerard, Anita en Ferry met veel hulp van de medewerkers hebben de week van tevoren veel voorbereidingen gemaakt voor de grote dag. De dag was stralend mooi winter weer, en er kwamen ongeveer 1,400 mensen kijken en kopen en eten en drinken. Het was weer super gezellig! De comité zal over een paar maanden overleggen of de Faire voor herhaling vatbaar is. Onze hartelijke dank aan de

comité en iedereen die meegeholpen heeft, de Nederlandse publiek van de Johannesburg en omgeving weten meer van onze gemeente en wij hebben ook nog een flinke bijdragen in onze kas gekregen. Zie verderop een bericht van Ingrid Janbroers.

Op donderdag 17 juli is plotseling overleden, onze getrouwe diaken en lidmaat Rob Appel. Hij was maar 61 jaar oud, en het was een grote schok voor iedereen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Monique Appel en haar kinderen Emma en James en Marijke Appel en haar partner Hazel. Zie verderop een paar foto's en gedachten over Rob en zijn leven.

Jannie van den Eijkel stuurde mij deze link: <http://www.kerkomroep.nl>. Via deze website kunt u kerkdiensten in geselecteerde kerken in Nederland beluisteren. De volgende is een beschrijving op de website van Kerkomroep Nederland, wat dit allemaal in houdt:

*Hartelijk welkom op de kerkomroep website. Op deze pagina's vindt u alle kerken die gebruik maken van het SKN platform. Gesorteerd per provincie kunt u de kerk uitkiezen van uw keuze en hun openbare diensten beluisteren.*

Op dinsdag 22 juli is de vader van onze medewerkster, Priscilla Ndlovu, op 69 jarige leeftijd overleden in Zimbabwe, aan darmkanker. Lot was bekend aan een aantal gemeenteleden, hij was een neef van Anafi en deed vaak Anafi's werk als Anafi een paar weken naar huis ging in Zimbabwe. Lot is begin dit jaar naar huis gegaan voor verzorging door zijn vrouw en familie. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Priscilla en haar moeder en de rest van de familie.



**Op zondag 31 augustus 2014 is het de jaarlijkse Arts Alive Festival event, Jazz on the Lake.** De wegen zijn niet gesloten, maar er zijn bepaalde punten waar het handiger is om een pasje te hebben om toegelaten te worden om bij de kerk te komen. Ferry en Ellen zijn aan het onderhandelen om de pasjes zo snel mogelijk te krijgen en uit te kunnen delen. Let u er zelf ook op dat u een pasje krijgt, zo het moet via email.



## *Robert Cornelis Bernard Appel*

*24/05/1953 - 17/07/2014*

### **Eulogy**

I'll keep this short and to the point, like my dad. In sy woorde "asb. nie te langdradig nie".

Rob was a special man... No! He was an extraordinary man!

Some would say he was too soft for this world...

Perhaps this was true.

I would always wondered when his day comes, would he pass on a happy man? Standing here today, I knew for a fact he did. A few hours before he passed, he was with his friends.

Laughing and joking.

My dad always wanted to give more.

More to his wife...

More to his children...

More to his grandchildren...

Dad! We could have lived in a dustbin... On the streets...

Your love, patience and understanding was enough. Always willing to help. You never complained or judged.

Yes. Today is a sad day... Not only for the ones left behind, but for the world. The world who have lost a great man such as yourself, honest and hardworking.

Is ek hartseer? Ja. Natuurlik.

Is ek bly? Ja. Ek is bly dat ons almal die eer gehad het om ons lewe met jou te deel.

Ek is so dankbaar dat jy my pa was.

Jy was so geduldig, veral met jou kinders. En glo my! Soms was baie geduld nodig. Mammie was altyd so trots om jou as haar man te hê.

En nou is julle weer saam....

Mijn vader was altijd vol verhalen, maar het beste verhaal ging om de pot met rijst. Mijn vader en moeder waar aan het vechten over een pot rijst die mammie had gekookt. Pappa zei het was niet gaar. Mammie zei het was goed gekookt. Voor je het wist, vloog een pot rijst naar mijn vader zijn hoofd. Vandaag vinden wij nog rijst in het orgel. Jij was echt een in een miljoen. De beste vader en opa.

### **A LETTER TO MY DAD**

My mind has struck a blank.

At the moment I don't think any of this is real.

Yet as the days pass.

I realize each person's heart you managed to steal.

A man in your own class.

You would never give up,

Never allowed to fail.

Fell behind - always caught up.

Your wisdom allowed us to sail.

For now, each and every moment that passes.

And I know you are not around.

Many a memory, many a dance.

Your laughter the most beautiful sound.

Your smile and touch... Unforgettable...

As much as my heart aches.

And my hands shake.

Hoping and wishing for just one more day.

It doesn't help to wish.

To hope.

Or dream.

No regrets...

Yet let there be peace and joy.  
Happiness and laughter.  
No mundane thoughts.  
Over things we have fought.

You have been there.  
And always will...  
I am proud to be your daughter.  
So today dad.  
I say thank you...

Not just for all the laughter.  
But the pain.  
The lessons learned.  
And everything gained.  
Thank you dad. For being whom you are.  
Refusing to be anyone else.

So today. I stand tall. Happy and proud.  
To call you my father.  
I say this aloud.  
Let the tears run dry.  
And the laughter a high.  
For I celebrate the man you are.  
And the memories left.  
Always in my heart.  
And forever in my soul.  
The day will come when judgment takes its toll.  
And on that day.  
You shall pass.  
As we save the best for last.

So join me to celebrate.  
And hold your heads up high.  
With a round of applause.  
I bid you farewell.  
And goodbye!!!!!!!!!!!!!!

**Marijke Appel**



Poffertjes	R 6,632.50
Zoete Inval	R 35,260.50
Bar en Eten	R 43,746.60
<b>BIJDRAGEN AAN BEGUNSTIGDEN</b>	
Tambanani	R 687.50
Het Oranje Park	R 6,430.00
Marang House	R 9,000.00
National Institute for the Deaf	R 9,000.00
Jan Smuts Axis Group	R 2,000.00
Maranatha Kerk	R 78,606.56**
** De Comité zal wat geld terug houden voor de beplanning van de 2015 Faire. Zou de Faire niet weer gebeuren, zullen alle fondsen aan de Maranatha Kerk worden overgemaakt.	

Van mij nog een grote dank je wel aan mijn Comité: Charlotte, Ferry, Gerard, Nicolette en Anita voor jullie geweldige hulp. Ook aan jullie families die ons bij stonden en veel nachten alleen thuis zaten terwijl wij aan het vergaderen waren.

Tot Volgende Jaar!?

**Ingrid Janbroers**

### **Van de diaconie: the Cradle of Hope**

De diaconie vestigt graag de aandacht op The Cradle of Hope. Hier volgt een brief van de administrateur, met een lijstje van benodigdheden.

De diaconie vraagt of wij in augustus hieraan aandacht kunnen geven, en hoopt om op koffie zondag in augustus Melodie van Brakel te nodigen om ons wat meer te vertellen.

*Dear CRADLE Friends,*

*The winter is here. Let's all take hands and make a difference in the lives of the less fortunate, the abused and the vulnerable. Please help us with our current NEEDS.*

- *Chalk board for our creche*
- *Art Glue*
- *50 new face cloths*
- *Hot chocolate for the winter for 50 children*
- *Vacuum Cleaner*
- *Hosepipe Long*
- *Heavy duty locks*
- *Long Extension cords*
- *Medicine: Pain killers for menstrual pains and headaches, surgical gloves, Cold and Flu meds,*

- *Nausea medication for children and adults, Fever syrup for children, Diaree medication for adults and children, heartburn meds.*
- *2 Minute Noodles, Pasta, Rice, Sugar, Coffee, Milk Powder, Long life milk, Fresh Vegetable*
- *Fruit, Cheese, Potatoes*
- *Any spreads for sandwiches, eg. peanut butter, marmite, fishpaste, cheese spread*
- *Meat: Chicken, Mince, Wors, Chuck, Fish fingers, Viennas, Chicken drumsticks.*
- *Cleaning Aids: Pine gel, Sunlight Liquid, Handy Andy, Window Cleaner, Mr Min, Jik, Toilet Spray,*
- *Toilet paper, Toilet Cleaner.*
- *Garden Implements: 6 x Large Shovels, 6 x Large Garden Forks and 6 x Picks please.*

*Thank you so much.*

*Go ahead and pledge your devotion to Jesus Christ today, and become His hands and His feet to a broken world. If you do, your life is guaranteed to be beautiful.*

*Cradle Blessings,*

*Melissa - Admin (011) 660-4623*



“Tot mijn sterfdag zal ik niet begrijpen waarom het zo lang duurde voordat de reddingswerkers toestemming kregen hun moeilijke werk te doen en dat menselijke resten inzet werden van een politiek spel.” Dat zei een geëmotioneerde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gisteren voor de VN-Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad stemde unaniem in met een resolutie waarmee er onder andere een onafhankelijk internationaal onderzoek moet komen en de toegang tot het rampgebied volledig en veilig dient te zijn. Ook Rusland stemde in, wat lang niet zeker was.

De indrukwekkende speech van een geëmotioneerde Timmermans:

*Mr. President,*

*We are here to discuss a tragedy: the downing of a commercial airliner and the death of 298 innocent people. Men, women and a staggering number of children lost their lives, on their way to their holiday destinations, their homes, loved ones, their jobs or international obligations. How horrible must have been the final moments of their lives, when they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones, did they hold their children close to their hearts, did they look each other in the eyes, one final time, in an unarticulated goodbye? We will never know.*

*The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation, has caused grief, anger and despair. Grief for the loss of loved ones, anger for the outrage of the downing of a civilian airplane and despair after witnessing the excruciatingly slow process of securing the crash site and recovering the remains of the victims.*

*It is fitting that this august Council should take position on this matter and I welcome the adoption of today's resolution of the UNSC, which was tabled by Australia and which the Netherlands co-sponsored. I thank the countries which expressed support for it.*

*Mr President,*

*For the Netherlands, one priority clearly stands out above all others: bring the victims' remains home. It is a matter of human decency that remains should be treated with respect and that recovering victim's remains should be done without any delay.*

*The last couple of days we have received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions. It must be unbearable first to lose your husband and then to have to fear that some thug might steal his wedding ring from his remains. To my dying day I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs and that human remains should be used in a political game. I hope the world will not have to witness this again, any time in the future.*

*Images of children's toys being tossed around, luggage being opened or passports being shown, are turning our grief and mourning into anger. We demand unimpeded access to the terrain. We demand respectful treatment of the crash site. We demand dignity for the victims and the multitudes who mourn their loss.*

*I call on the international community, on the Security Council, on anyone with influence on the situation on the ground: allow us to bring the victims' remains home to their loved ones without any further delay. As we are currently taking the lead in the forensic examination of the human remains, I pledge that the Netherlands will do its utmost to make sure that all remains will be identified and returned home, where ever that home may be.*

*We will work intensively with all countries and international organizations involved to make this happen.*

*Mr. President,*

*I also welcome the setting up of a proper investigation into the cause of the tragedy of MH17, as envisaged in today's resolution. The Netherlands has agreed to assume a leading role in such an investigation, in close cooperation with the relevant countries, the United Nations and ICAO. I am fully aware of the great responsibility we now take upon ourselves and I give you my personal commitment that we will discharge this responsibility to the best of our abilities. Once the investigation ascertains who was responsible for the downing of the flight MH17, accountability and justice must be pursued and delivered. We owe that to the victims, to justice, to humanity. I call on all relevant countries to provide full cooperation.*

*My country will not rest until all facts are known and justice is served.*

*I thank you, Mr. President.*

<http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/22/terugluisteren-en-lezen-de-bewogen-speech-van-timmermans/#>



### **Tranen als symbolisch zaad van hoop**

Aan het begin van ons leven hebben we gehuild, toen ze ons uit de buik van moeder haalden. Op die eerste schreeuw, dat eerste huilen, werd met vreugde gewacht. Psalm 126: 'Die met tranen zaaien zullen met vreugde oogsten'.

Tranen zijn niet alleen uitdrukking van smart en pijn, maar symbolisch het zaad van hoop. In onze tranen wordt meer bewaard dan smart alleen. Onze ziel is complex en ons hart sensitief. 'Die met tranen zaaien zullen met vreugde oogsten'. Een gewaagde bewering Ik begrijp het zo: nieuw leven ligt braak, de natuur om ons heen, maar ook in onze ziel. Nieuw leven wacht erop om ontdekt te worden. Dat zeggen de tranen óók! Rouw is trouwens niet alleen een hoge prijs voor de liefde, ze is ook een kostbare schat van diepe vertrouwdheid. Rouw is vooral de plaats waar liefde wordt bewaard. Tranen zijn daarvan de getuigen en de uitdrukking.

Tranen vertellen van liefde. Dezelfde liefde wil ook nieuw leven mogelijk maken, en weer levenskracht oproepen. En ook wat nieuw geluk. Onze tranen zijn niet alleen het spoelmiddel van het lijden, ze kunnen ook een genezende bron zijn, die onze ziel reinigt en voorbereidt op een nieuwe weg en misschien onverwachte vreugde.

### **Geen weg zonder smart**

Psalm 126 zegt: Mensen gaan hun wegen en er is geen weg zonder smart. Onderweg in het leven huilen wij vaak, maar strooien daarmee ook een edel zaad voor ons uit, ook zonder het te weten. En eens zullen we terugkeren met grote korven, handen vol vreugde.

Wat een beeld: zie het voor je, zielen in de rouw, die zich weer oprichten en eens – hopelijk -weer zullen stralen. Wat een omkering. Tranen zijn voor mensen niet alleen een schreeuw van pijn, maar soms ook de mest op de braakliggende akker van onze ziel. Troostend, kracht gevend. De kracht van de liefde wordt in rouw en gemis opnieuw ontdekt en zelfs gewekt.

*Ds. Gerrit de Haan is predikant en woont in Oosterzee.*

<http://www.hetgoedeleven.com/Geloven/GelovenColumnsDetail/tabid/269/IndexID/195777/Default.aspx>

**Petrus Henricus Antonius Albers**  
**28 december 1929 (Nijmegen) – 2 Juni 2014 (Johannesburg)**

Nog een laatste foto van Piet Albers, met zijn 4 zoons Robert, Frank, Eric en Marc en kleinzoon Henrico.



## Cradle of Hope – een dringende verzoek

26 July 2014

Dear CRADLE friends,

### **PLEASE HELP US KEEP OUR DOORS OPEN!**

This is the one e-mail all charities dread! It is the one pleading for help, to keep our HOUSE OF RESTORATION's doors open. Currently we are housing and assisting 38 less-fortunate, homeless, vulnerable and abused mothers, children and young teenage girls, as well as assisting many day-visitors as well, and also distributing food-parcels to families in the West-Krugersdorp community.

### **HOUSE OF RESTORATION:**

THE CRADLE OF HOPE was established in 2007, and up to today we have not received a single cent from the LOTTO or the Government. Not that we have not applied, we have applied many times.

During 2008 we had a meeting with SOCIAL DEVELOPMENT in Krugersdorp, presenting our model and our business plan to them and we were told that the country has enough shelters, that they do not fund shelters – their reason: "Shelters promote poverty".

***Our HOUSE OF RESTORATION is NOT a shelter, it is a place of healing, restoration and total upliftment. It's a "HAND-UP" and not a "HAND-OUT".***

During 2010 we applied for funding, and after hearing nothing for 6 months, we enquired, just to be told that our application "was missing", and that they could not find it.

During October 2011 we were promised a "once-off" only grant of R6 000-00, so that one of our CRADLE ladies could study EDUCARE at WESTCOL college in Randfontein. We enrolled her, and she has just successfully qualified, with distinction. We NEVER received the R6 000-00 and we had to honour the payment to WESTCOL of the R6 000-00, from our own limited funds.

During 2012, when we applied, we were told that there was no money in the budget.

It is now 2014, and once again we are applying.....

Our monthly budget to keep all our projects running is R120 000-00. We are extremely grateful for any donations of clothing, furniture, food, toys, cleaning aids, and anything else that we can use to better the lives of those in need. MANDELA DAY on 18 July 2014 was AMAZING, and we were blessed beyond belief by the most awesome people with caring hearts! THANK YOU!!! We received enough food and cleaning donations to last us for two months, and our adults and children were blessed with parties, delicious food, gifts, blankets, and an awesome exciting day which they will never forget. THANK YOU!!!

However, there are many other costs in running a charity, such as:

- Our 2 Toyota Tazz vehicles, are both almost 15 years old, and need constant maintenance. These vehicles are used to transport our ladies and our children to school and back, extra-mural activities, doctors, clinics, hospitals, church etc. The vehicles are used to pick-up donations and drop-off donations, such as food and

clothing to those in need. In the past two months it has cost us R22 000-00 to repair these vehicles. There are insurance costs, tyres that have to be replaced, etc. Our petrol expenditure is approximately R8 000-00 per month.

- The insurance on our HOUSE OF RESTORATION and our vehicles amounts to R3 000-00 per month.
- Our Water and Electricity account is R12 000-00 per month, and even more now during June, July and August months. How do we keep our meat and vegetables cold if there is no power? How do we run a hot bath for a woman or a child that has been raped if we have no hot water?
- Our gas account for cooking purposes is R1 700-00 per month.
- Our telephone account is approximately R6 000-00 per month.
- Our beneficiaries are all severely traumatised and they have to receive counselling and therapy. Professional counsellors, coaches, and therapists charge us anything between R450-00 and R600-00 per person, per hour, and many of our residents have to visit their therapists once a week. This amounts to thousands of rands per month.
- Donors request thank you letters but a printer cartridge costs R800-00, and then the printer breaks and it costs R2 000-00 to repair. Our fax machine has been broken for the past year but we do not have the money to fix it, or replace it. Then we have stationary costs, maintenance costs, medical costs, new underwear for rape-victims, etc.
- We have salaries to pay. Somehow in charity many donors are under the impression that everybody at the charity works for free. How is this possible? The people working at the charity, making the difference in the lives of others also have to eat, pay rent where they live, have transport costs, have to supply for the needs of their own families etc. Currently we have 13 employees on our pay-roll, who earn an average salary of R3 000-00 to R4 000-00 per month.
- Our HOUSE OF RESTORATION roof URGENTLY needs to be repaired. Soon the rain season will be starting and water will be streaming into the house once again. It was so bad during 2013 that we had to evacuate some of the rooms. Almost a year ago we had a promise of the roof being repaired, but this has not happened. The quote to repair the roof is R44 000-00.

After our previous e-mail, sent out to almost 20 000 legitimate e-mail addresses, I received the following responses:

- Two promises that we budgeted and bargained on but never happened.
- Four very opinionated e-mails attacking us, quoting Bible scriptures and basically telling us that what we are doing is all wrong.
- Donations into our bank account of R18 200-00 for which we very grateful (enough to keep us functional for 4 to 5 days).
- A hand-full of enquiries, which we answered, but never heard from again.

We are committed to making a difference in the lives of those in desperate need. Currently we provide 2 930 meals per week amongst our various projects, HOUSE OF RESTORATION,

THE CRADLE ARK, CRADLE – TJOKKERTJIES VIR JESUS, THE CRADLE - HOPE HOUSE, TOWER OF LIFE shelter for men, POMFRET crèche.

PLEASE help us to help those in need. Every single donation counts! We have a lady who is 84 years old who has been giving us R20-00 per month for the past 6 years, and believe me, it counts!

Currently, at today's date we have a total of R423-18 in our bank account. If we do not receive help soon, we will have to face the inevitable of closing the doors of our HOUSE OF RESTORATION. We desperately require your assistance! PLEASE help us if you can!

### **CRADLE ANGELS:**

It is extremely difficult to help those in need, whilst also having to arrange functions to raise desperately needed funds. We have therefore decided to hold a get-together on Saturday 23 August 2014, at 10h00 at our HOUSE OF RESTORATION. If you are willing to become a committed and dedicated volunteer, and help us raise funds or host functions etc. to help us to those in need, please become one of our CRADLE ANGELS. Please contact Sherry on (011) 660-4623 should you require more information or e-mail [melodie@thecradleofhope.org](mailto:melodie@thecradleofhope.org)

### **Banking details:**

THE CRADLE OF HOPE

First National Bank, Krugersdorp

Branch: 250241

Acc: 6218 035 2628

## Dienstrooster augustus 2014

	<b>3 augustus</b>	<b>10 augustus Koffiedrinken</b>	<b>17 augustus Avondmaal</b>
<b>1</b>	E de Jong	N vd Eijkel	C Reinten
<b>2</b>	T van Wyk	KJ Leeuw	F vd Kuil
<b>3</b>	J de Jong	M Letterie	R Boer
<b>4</b>	N Knoester	W Strydom	H Kettner
<b>5</b>	A Knoester	K Strydom	A Knoester
<b>6</b>			J le Roux
<b>7</b>			D Kruger
<b>Begroeting</b>	V Vernede	P Reinter	W Kruger
<b>Bloemen</b>	R Spoon	W Mandelstam	J vd Eijkel
<b>Koffie</b>		F Smal G Leeuw	
	<b>24 augustus</b>	<b>31 augustus</b>	
<b>1</b>	F vd Kuil	H Kettner	
<b>2</b>	T van Wyk	E de Jong	
<b>3</b>	J de Jong	R Boer	
<b>4</b>	N Knoester	D Kruger	
<b>5</b>	A Basson	W Kruger	
<b>Begroeting</b>	V Vernede	I Pol	
<b>Bloemen</b>	F Smal	E vd Kuil	

## Agenda augustus 2014

<b>Zondag 3 augustus</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds. Yolanda Dreyer Eredienst commissie vergadering
<b>Maandag 4 augustus</b>	10h00	Bijbelstudie – Ouderen in Noorden Details Vic Vernede 073 700 9610
<b>Dinsdag 5 augustus</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>Zaterdag 9 augustus</b>	National Women's Day	
<p>Every year on 9 August we celebrate Women's Day in South Africa, a public holiday that pays homage to the women of our nation; - the mothers, the wives, the sisters and the daughters who fought tirelessly against the tyranny of the Apartheid government. Inaugurated in 1994, along with a free, democratic South Africa, the public holiday commemorates a 1956 protest lead by Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu and Sophia Williams-De Bruyn. To rise up against the legislation that required black South Africans to carry the "pass" (special identification documents which infringed on their freedom of movement during the Apartheid era), approximately 20 000 women from all over the country took to the streets of Pretoria – many carrying the children of their white bosses on their backs – to stage a peaceful march to the Union Buildings. After dropping off bundles of petitions containing more than 100 000 signatures at Prime Minister J.G Strijdom's offices, they stood in silence for thirty minutes. A song was composed in honour of this momentous occasion, "<i>Wathint' Abafazi Wathint' imbokodo!</i>" (<i>Now you have touched the women, you have struck a rock</i>). An inspiring display of political strength, female solidarity and inner fortitude, the march on August 9 1956 is both a reminder of the great women who helped mould South Africa and the trailblazing women who continue to lead the country forward.</p>		
<b>Zondag 10 augustus</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds. Yolanda Dreyer Bevestiging diaken Phil Hertzberg Koffiedrinken
<b>Dinsdag 12 augustus</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 14 augustus</b>	17h30	FINCOM
<b>Zondag 17 augustus</b>	10h00	Eredienst Ds. Yolanda Dreyer
<b>Donderdag 21 augustus</b>	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noord – Rieneke 0117043602
<b>Dinsdag 19 augustus</b>	9h00–13h00	Kerkkantoor
<b>Zondag 25 augustus Bartholomeusnacht</b>	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer – Avondmaal
<p>De <b>Bartholomeusnacht</b> of <b>(Parijse) bloedbruiloft</b> was een massale moordpartij op hugenoten (Franse protestanten) die te Parijs plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. In de loop van de daaropvolgende maanden verspreidde zich een golf van geweld over heel Frankrijk, waarbij uiteindelijk tussen de 5000 en 30000 Hugenoten de dood zouden vinden.</p>		
<b>Dinsdag 26 augustus</b>	9h00–13h00	Kerkkantoor
<b>Zondag 31 augustus Jazz on the Lake Festival</b>	10h00	Eredienst Ds Carusta van der Merwe

## Verjaardagen augustus 2014

Zaterdag 2	Stephne Phyffer	073 205 9366
Zaterdag 2	Chantal Strydom	011 436 0210
Woensdag 6	Dirk Voorneveld	011 902 2640
Vrijdag 8	Christine Schmidt	
Zaterdag 11	Justin Smit	083 650 0024
Woensdag 13	Nicolette van den Eijkel	083 308 5536
Zaterdag 16	Dean Meyers	079 031 0975
Zaterdag 16	Duane Meyers	079 031 0966
Vrijdag 22	Michael Mc Donald	011 475 4375
Zaterdag 23	Xander Bekker	011 622 5472
Zaterdag 23	Linda Steinmann	011 234 5857
Zaterdag 24	Belinda Tshiduma	
Zondag 31	Dick van den Eijkel	011 768 6564

## MARANATHA KERK

Webadres	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
Facebook	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
Straatadres	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 <a href="mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za">yolanda.dreyer@up.ac.za</a>  <b>Ds Carusta van der Merwe</b> 082 554 7715 <a href="mailto:carusta@gmail.com">carusta@gmail.com</a>
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 <a href="mailto:nlgemeente@mweb.co.za">nlgemeente@mweb.co.za</a>
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 <a href="mailto:vdkuil@iafrica.com">vdkuil@iafrica.com</a>
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 <a href="mailto:hanja.kettners@vodamail.co.za">hanja.kettners@vodamail.co.za</a>
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 <a href="mailto:marcovw@mweb.co.za">marcovw@mweb.co.za</a>
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 <a href="mailto:steinmann@absamail.co.za">steinmann@absamail.co.za</a>